

Ouders en opvoeders zijn betrokken bij de voorbereiding van de sacramenten

Waarom van **alle ouders/opvoeders** verwacht wordt dat ze actief mee werken aan de sacramentenvorbereiding van de 1^e communie en vormsel.



Toediening van het Vormsel in de Plechelmus basiliek 2012

Aan het begin van een ieder (school-)jaar krijgen ouders/opvoeders de mogelijkheid om hun kind op te geven om mee te doen aan de 1^e communie en of vormsel.

De ouders die hun kind opgeven voor de sacramenten krijgen wanneer zij op de informatieavond komen, ook de vraag of zij in staat zijn om actief mee te doen aan de voorbereiding. Want het is de bedoeling is dat **alle ouders/ opvoeders** een actieve rol krijgen. Waarom eigenlijk

Zie verder: Waarom alle ouders? >>>

De rode draad door de voorbereiding is dat de kinderen worden uitgenodigd voor een reis, een zintuiglijke zoektocht. Ze proeven met hun tong, kijken met hun ogen, horen met hun oren opdat ze uiteindelijk hun hart laten spreken. Tijdens de reis maken de kinderen kennis met de ervaringen van **anderen**: leeftijdgenoten, ouders, pastores, andere actieve kerkleden. Daardoor leren ze over de grenzen heen te kijken van de eigen wensen en verlangens heen te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor de kerk en wereld om hen heen. Bisschop Simonis deed in 2001, in gesprek met premier Kok, onder andere de volgende uitspaken naar aanleiding van het vormsel "Wij geven in het vormsel aandacht aan de mogelijkheid je in te zetten voor anderen als alternatief voor het geld van de computereconomie (..) In de kerk worden dat soort waarden nog overgedragen.

Vormselvorbereiding moet jongeren niet meer 'inlijven' in de kerk, maar wil hen allereerst begeleiden in het moeilijke proces van identiteitsontwikkeling in hun jonge jaren. Dat is in de huidige samenleving geen eenvoudige opdracht". Want ze krijgen met zeer veel vragen en verleidingen te maken! En hoe ontwikkel je een levensbeschouwelijke visie. Met de vraag:

wat heeft de katholieke traditie voor mij te betekenen, wat heeft de medegelovigen voor mij te betekenen en wat kan ik voor de kerk en de ander betekenen.

U ontvangt bij de doopvoorbereiding het boekje 'Tijd en ruimte nemen voor ...' >>> Mocht u het boekje nog niet ontvangen hebben, dan kunt u dat alsnog opvragen.

Daarom is de betrokkenheid van alle ouders van groot belang, u gaat met de kinderen nadenken over vragen rond zingeving bij de momenten in het leven die de kinderen raken En zo toont u betrokkenheid op de maatschappelijke en levensbeschouwelijke vragen die ze (kunnen) tegenkomen.

Het eerste deel staan de kinderen stil bij wat zij kunnen en mogen weten: de hoofdpunten van de christelijke traditie: geloven in God, in de bijbel als een boek van God, mensen en wereld.



Presentatieviering Vormelingen in de Antoniuskerk 1010 (foto: Carlo ter Ellen)

Het tweede deel, onderdeel liturgische vorming, daar worden de kinderen betrokken bij de vieringen als de presentatieviering en andere vieringen zoals de cirkelvieringen. Dat uit zich onder andere in voorlezen en meezingen.

En een niet onbelangrijk onderdeel is de betrokkenheid op de wereld. Na een iedere viering worden er bloemen naar alleenstaande, zieken of ... gebracht. Iedereen krijgt de mogelijkheid om dingen mee te nemen voor de voedselbank. Kinderen worden op de mogelijkheid gewezen om (samen) de midvastenloop te lopen. De kinderen die de eerste communie gedaan hebben gaan naar ouderen om met hen ervaringen uit te wisselen wat betreft de 1^e Communie, de vormelingen gaan naar het Nicolaasstichting in Denekamp, waar de kinderen kennismaken met het religieuze leven van de zusters.

Een bijzondere ervaring voor de vormelingen is dat ze betrokken worden bij een uitvoering van een musical op witte donderdag.

De vormelingen krijgen tijdens de voorbereiding op het vormsel de mogelijkheid (zie ...) om zich uit te spreken of ze verder willen gaan met de voorbereiding en dan zullen ze ook een 'contract' ondertekenen. Dan gaan de kinderen die verder gaan kennis maken met de pastor en maken een vormselkrant. De vormselkrant is dan ook een weergave hoe de kinderen tegen het vormsel, de kerk en dergelijk aankijken en beleven.